

Vraag het aan Morya



Doe niet alles

“Je mag dus zoeken in elke richting, maar als je je de vraag stelt: “Wie ben ik?” dan ben je juist bezig, dan kom je in jezelf. Het is de bedoeling van de mens dat hij in zichzelf probeert te gaan, dat hij in zichzelf de dingen probeert te ervaren en te zien.

De bedoeling is niet dat je alles wordt op deze aarde of alles doet, want er is heel veel aanbod. Er zijn heel veel dingen die je zou kunnen doen op deze aarde, maar dit is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je in jezelf groeit en diegene wordt die God met jou van plan is te maken.

Want God maakt de mensen op Zijn maat en op Zijn manier. Ook jij bent gemaakt door God en wanneer je dat gewaarwordt, wanneer je daarvan dingen ondervindt in je eigen leven, dan kan je heel gelukkig worden. (...)

Wanneer je voor jezelf opkomt en wanneer je de dingen probeert te doen vanuit jezelf, zal het altijd anders zijn, want dat zelf verandert. Het is nooit gelijk het ene moment bij het andere.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 4: ‘Samenwerking met de Engelen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 343

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


